

Ut i var hage

(Blaubeeren leuchten)

Schwedisches Volkslied

Satz: Hugo Alfven

Sopran

p *mf*

1. Ut - i var ha - ge där vä - xa bla - bär.
2. Fag - ra sma blom - mor där bju - da till dans. Kom hjär - tans
3. Ut - i var ha - ge finns blom - mor och bär.

Bass

1. Ut - i var ha - ge där vä - xa bla - bär.
2. Fag - ra sma blom - mor där bju - da till dans. Kom hjär - tans
3. Ut - i var ha - ge finns blom - mor och bär.

S.

p

fröjd!
fröjd!

Vill du mig na - got, sa träf - fas vi där.
Vill du, sa bin - der jag at dig - en krans. Kom
Men ut - av al - la du ka - ras mig är.

B.

fröjd!
fröjd!

Vill du mig na - got, sa träf - fas vi där.
Vill du, sa bin - der jag at dig - en krans. Kom
Men ut - av al - la du ka - ras mig är.

S.

lil - jor och a - qui le - ja, kom ro - sor och sa - li - ve - ja! Kom

A.

lil - jor och a - qui - le - ja, ro - sor och sa - li - ve - ja,

T.

8 Lil - jor, a - qui - le - ja, ro - sor, sa - li - ve - ja,

B.

lil - jor och a - qui - le - ja kom ro - sor och sa - li - ve - ja! Kom

S. lju - va krus - myn - ta, kom hjär - tans fröjd! fröjd! Kom

A. lju - va krus - myn - ta, kom hjär - tans fröjd! fröjd! Kom

T. 8 lju - va krus - myn - ta, kom hjär - tans fröjd! fröjd! Kom

B. lju - va kryss - myn - ta kom kru - sa - myn - ta hjär - tans fröjd! fröjd! Kom

S. lil - jor och a - qui le - ja, kom ro - sor och sa - li ve - ja! Kom

A. lil - jor och a - qui - le - ja ro - sor och sa - li ve - ja! Kom

T. 8 lil - jor och a - qui le - ja, ro - sor och sa - li ve - ja! Kom

B. lil - jor och ro - sor! Kom

S. lju - va krus - myn - ta, kom hjär - tans fröjd!

A. lju - va krus - myn - ta, kom hjär - tans fröjd!

T. 8 lju - va krus - myn - ta kom kru - sa - myn - ta, hjär - tans fröjd!

B. lju - va krus - myn - ta, kom hjär - tans fröjd!

Deutscher Text:

1. Blaubeeren wachsen am Walde vorm Haus, komm, Herzensfreud'! Magst du mich finden, so komm dort hinaus!

Refr. Komm, Lilie und Akeleie, komm, Röslein und blau Salbeie, komm, lieblich' Krausminze, komm, Herzensfreud'!

2. Vieltausend Blümelein bitten zum Tanz, komm, Herzensfreud'! Willst du, so bind' ich für dich einen Kranz.
3. Blumen und Beeren stehn leuchtend am Feld, komm, Herzensfreud'! Doch so wie dich lieb' ich nichts auf der Welt!